

**Kort fotoverslag van de reis naar Duitsland en Oostenrijk van 4 juni tot 5 juli 2024**



Start van de reis op camping Holländischer Hof in Senheim aan de Moezel o.l.v. Henny en Fedde Boerhof & Janneke en Henk Demoed



Op de fiets naar het prachtige Cochem. Eerst koffie met.....



Diensten op camping Carpe Diem in Wildberg (met Zonneschijn en Regen)

*Gedicht: Een lied voor onderweg* Jan Veen - Nieuwegein

Wij trekken door de dagen heen  
en door de donk're, stille nachten  
en ander heeft zo zijn gedachten  
er niemand trekt en reis't alleen.

Wij reizen samen door de tijd  
Belydend, luist'rend en beschouwend  
en liddend en op God vertrouwend,  
elk met een hart dat strijft en beeldt.

Daarom is dat wat ik schrijvend zeg,  
bij een contact en een begroeting  
en een herkenkende ontmoeting,  
een woord, een lied voor onderweg.





Een indrukwekkend bezoek aan het voormalig concentratiekamp Dachau.



Met de lift naar grote hoogte: Kitzsteinhorn 3029 m.



Heerlijke maaltijd in Kaprun



Fietstocht van ongeveer 30 km: Rondje om de Ossiachersee



Het pannenkoekenfestijn mocht niet ontbreken.

Een dagje varen op de Wörthersee



Zoek de schaduw maar op





Overheerlijke BBQ op 50+camping Fisching in Weisskirchen

Impressie van een (voor sommigen te) zware fietstocht in de omgeving van Weisskirchen



Zondag in Spital am Pyhrn





Wandelen door de dr. Vogelsangkloof naar de waterval

## Passau



Twee weken na hoog water in de stad

Onder leiding van stadsgidsen een rondgang door Passau





De rondleiding eindigde bij de dom voor een orgelconcert in de Dom



Het Cadeauspel was weer een succes.

## Heidelberg



Heidelberg met apotheekmuseum



en Burcht





De Heilige Geistkirche van Heidelberg is bekend van de Heidelberger catechismus



Altstadt Kastellaun



De langste hangbrug van Duitsland Geierlay. (helaas een regendag)



De gezellige groep compleet op de foto.