

Reisverslag Noorwegen.

Een prachtige rondreis van 11 juni tot 11 juli.

Door Freddy en Jolien Prins.

Op dinsdag de 11e komen we allemaal naar Sottrum gereden, we ontmoeten alle medereizigers en genieten van het uitgestalde lekkers....dat gelukkig onder een afdak staat



want er zijn dikke regenbuien deze middag.

We vervolgen de reis op woensdag en donderdag door Denemarken, tot we in Frederikshaven aan boord gaan van de veerboot. De overtocht is gezellig....er is een lunch voor ons geregeld en als we uitgegeten zijn genieten we van het uitzicht buiten op het dek.



Wanneer we van de boot afkomen rijden we naar Uddevalla, gelukkig arriveert iedereen daar ook weer veilig en wel. En de omgeving is hier prachtig, dat belooft wat!



De reis gaat na een nacht weer verder naar Oslo, als we daar zijn hebben we een paar dagen rust.... Het wordt opnieuw een mooie reis en op de nieuwe camping staan we gezellig op een groot veld boven op de Ekeberg...iets met eiken... Je kunt er heerlijk wandelen in het park achter de camping en de winkel is er gelukkig op fietsafstand. We vieren er de eerste verjaardag deze eerste zondag...en we gaan naar een Noorse kerkdienst en zingen 's avonds samen liederen en psalmen tot Gods eer.



Op maandag gaan we met een bus en gids de stad door, we bezoeken het stadhuis, lunchen gezellig en kijken bij een groot beeldenpark.

En we maken bij de skischans een groepsfoto. Heel verdrietig is dat Renger en Janneke ons helaas moeten verlaten vanwege het plotselinge overlijden van Jannekes moeder. Dinsdag is nog een vrije dag en dan gaan we de boel weer indraaien en inpakken.



Op woensdag is het weer tijd om te vertrekken, nu rijden we naar Lillehammer. Een prachtige rit weer. Langs boerderijen, heuvels, meren....



In Lillehammer staan we prachtig met onze campers en caravans, vlak bij een mooi water... het is er goed om te fietsen, de winkels vlakbij. Met z'n allen bezoeken we het openluchtmuseum Maihaugen, daar loop je door een park met typisch Noorse huizen.



fijne dag.

Het weer is zonnig en we hebben een



De dag erna is een vrije dag, dus er wordt van alles ondernomen, maar eerst ontbijten we allemaal met elkaar. Heel gezellig aan een lange samengestelde tafel. Daarna gaan wij fietsen naar het centrum en lopen we door de winkelstraat. Iedereen geniet weer van het mooie weer.



En dan is het weer tijd om naar de volgende camping te gaan.

Die volgende plek is Olden, daar is een prachtige camping tussen de bergen, met een super mooi meer en in de verte een gletsjer... Ook hier is het lekker zonnig en we genieten van Gods prachtige schepping. We luisteren samen naar Gods woord op zondag, de preek wordt buiten voorgelezen en we kunnen in de kring samen genieten van de koffie. In de avond is er weer een zangdienst en ook dat is fijn om samen te beleven.

Op maandag varen we door de fjord of bezoeken de gletsjer, waar we samen naar toe gaan



in spannende terreinwagens. En we worden op deze camping uitgenodigd om het midzomerfeest mee te vieren en te eten, dat alles gezellig samen rondom een reuze vuur.

En dan het vissen en varen op het meer tijdens de vrije dag...geweldig...



Na deze mooie plek vervolgen we onze reis door de bergen en de sneeuw, langs de fjorden naar Flåm. Ook weer een mooie rit.



In Flåm wordt er gefietst en gaan we met de trein door de bergen. We genieten van het uitzicht op de bergen, de watervallen en al het andere moois wat we passeren. Een hele belevenis.



We spelen er samen het cadeauspel, altijd weer gemakkelijk. Iedereen is blij met de cadeaus die na de eerste ronde uitgepakt mogen worden maar helaas... er volgt nog een tweede ronde en dan verwisselen die mooie cadeaus al rap van eigenaar... we hebben veel pret met z'n allen. Helemaal als er een echt Hollands lied gezongen

moet worden. Horen we hier tussen de bergen zangtalent....?

Als we van hier willen vertrekken blijkt de tunnel waar we door moeten dicht te zitten...maar er wordt hard aan gewerkt en in de middag kunnen we allemaal vertrekken.



We komen allemaal weer veilig aan in Røldal, hier gaan we op zondag naar de kerk waar er een mooie preek wordt gelezen en liederen gezongen.



Vanaf deze camping bezoeken we een waterkrachtcentrale met elkaar en daarna hebben we een heerlijke lunch. We krijgen een plank met allemaal heerlijkheden en warme broodjes.



We rijden door de prachtige omgeving...sneeuw in de zomer, het blijft fascineren.... Noorwegen is een prachtig land. Er worden bij de plaatselijke supermarkt weer boodschappen ingeslagen en we bereiden ons voor op de volgende reisdag. In de avond spelen we nog jeu de boules, iets waar we steeds beter in worden...(nou....)

En dan is het alweer tijd om naar onze laatste Noorse camping te gaan. Er volgt weer een prachtige tocht...Met gezellige pauzes..

Op camping Neset staan we gezellig in een grote kring. We houden hier de Amerikaanse maaltijd, een groot succes! Iedereen heeft weer zijn of haar uiterste best gedaan om iets lekkers, speciaals of bijzonders op tafel te zetten. En dat wordt gewaardeerd, na het eten zijn er maar weinig restjes over.



We proberen 's avonds elanden te spotten maar helaas...we zien ze niet!! Na twee natte dagen verlaten we deze toch prachtige plek.





We zullen vandaag overvaren en iedereen is op tijd bij de veerboot, gelukkig! We eten allemaal lekker aan boord, er is een uitgebreid dinerbuffet. En als we aan de overkant komen zien we al snel onze camping. In het dorpje Hirtshals. Hier houden we na een stormachtige nacht onze laatste zondag. We maken nog een wandeling langs de vuurtoren als de wind is gaan liggen.



En dan rijden we op maandag weer door het glooiende landschap van Denemarken en komen we na twee dagen weer op camping Paradies in Sottrum. Hier nemen we afscheid van elkaar, na een hele gezellige avond. We hebben een bijzonder mooie reis gehad met een superleiding, Kees en Eefje samen met Willem en Bernie. Het was weer erg fijn. Bovenal zijn we de Heere God dankbaar dat iedereen weer veilig thuis is gekomen.